

2008

Jrg. 6, nummer 2



STICHTING TEJE

Nieuws uit/over Egypte

Uit het verslag van het bezoek van Mathilde en Renate aan Egypte, eind oktober 2007

Zoals beloofd zullen we een aantal markante punten uit de reis van Mathilde en Renate in onze Nieuwsbrieven opnemen. Omdat het totale verslag in één keer te veel ruimte zou vragen, zullen we het spreiden over een aantal Nieuwsbrieven. Hieronder het bezoek van Truus en Mathilde aan een bijzonder man!

BEZOEK AAN HET TEHUIS VAN ABUNA GEORGE SOLIMAN

Het tehuis ligt in een buitenwijk van Cairo: Shubra el Kheim.

“Onderweg opnieuw de zakken met vuilnis, opgestapeld tegen muren en bomen; kinderen die op de vuilcontainers klimmen en zoeken naar restjes voedsel en bruikbare spullen. De aanblik maakt dat je je machteloos en verdrietig voelt. Wat kun je voor deze arme mensen betekenen.” Mathilde schrijft:

Aangekomen op de bestemming worden ze allerhartelijkst ontvangen door pater George Soliman, een man die eerbied en respect uitstraalt. Mathilde heeft hem al eerder ontmoet en heeft veel bewondering voor wat de pater hier in een van de armste wijken van Cairo heeft gerealiseerd: een multifunctioneel gebouw! Trots leidt hij ze rond in een kraakhelder en naar groene zeep ruikend lokaal op de begane grond, waar kinderopvang en een schooltje zijn ondergebracht. Blijde kinderen die spelenderwijs laten zien, dat ze kunnen lezen en schrijven. Hun grote bruine ogen weerspiegelen vertrouwen in de toekomst!. Abuna George vertelt, dat de kinderen om 9 uur van huis worden opgehaald en op school ontbijten. Een maal per week krijgt ieder kind een complete maaltijd met rijst en vlees. Na het eten wordt de kinderen geleerd zich goed te wassen en te verzorgen. Om 14.00 uur worden ze met een busje weer thuis gebracht. Het gebouw herbergt ook een theaterafdeling waar kinderen uit de sloppenwijken leren met emoties om te gaan. Op de 2^e verdieping komen we in een ruimte waar 3 dagen per week les wordt gegeven aan jongens van 18 jaar, studenten elektronica, zowel christenen als moslims. Er is ook een prachtige kapel waar iedereen uit deze arme omgeving, van welk geloof dan ook, welkom is. Een verdieping hoger laat Abuna een kraakhelder en eenvoudig hospitaal zien. Hij vertelt, dat meer dan 1 miljoen (!) mensen gebruik gaan maken van dit hospitaal waar inmiddels met de hulp van de stichting Teje een bloedgasmeter en een oogdrukmeter zijn aangeschaft. Mathilde herinnert zich van een vorige bezoek, dat er toen een 40 jaar oud röntgenapparaat was aangeschaft; na zo'n 50 foto's was het al stuk! Op de vraag of het röntgenapparaat inmiddels vervangen is, schudt Abuna George triest zijn hoofd. Wel heeft de arme bevolking in Shubra samen € 7000.- bijeen gebracht! Maar er ontbreekt nog steeds zo'n € 28.000.-. Mathilde vertelt hem dat er actie wordt gevoerd voor een röntgenapparaat. Maar...geduld is een schone zaak!

Op de vraag hoe het gaat met mensen die geen geld hebben om zich te laten behandelen, antwoordt de pater dat die altijd geholpen worden. En dat geldt ook voor de benodigde medicijnen. De allerarmsten betalen niets, anderen iets. Zusters leggen huisbezoeken af om te beoordelen of en wat men kan bijdragen. De pater vertelt verder, dat alle kinderen op kleuter- en basisschool worden gescreend op ziektes. Trots als een pauw gaat de herder van deze armenwijk ons voor naar de volgende verdieping en toont een bibliotheek, zijn laatste aanwinst. Op de vraag of er wel mensen naar de bibliotheek komen om te lezen en of ze überhaupt kunnen lezen, antwoordt hij lachend: “Niet de ouderen maar de jongeren komen.” Je merkt de grote invloed die Abuna George heeft op de jongeren in deze wijk. Tot slot komen we op de bovenste verdieping: het dakterras en prachtige speelruimte voor de kinderen. Inderdaad prachtig, maar de kinderen kunnen vanwege de hoge temperaturen onmogelijk hier verblijven; de temperatuur stijgt hier tot 40/45 graden! Georges wens is een overkapping en wat speeltoestellen. Teje gaat helpen!



Abuna George temidden van zijn kinderen

**CRÈCHE
'LOVE AND CARE'**

De crèche, een privé initiatief van 4 moslim- en christen leraressen, zat in geldnood vertelden we u de vorige keer.

Naar aanleiding van de overname door de Stichting van de lening ter financiering van de crèche, ontvingen we (in gebrekkig engels, maar uit het hart) deze mail van de leidster:

"No words can express our feelings, your kindness undescriptable. You are the real gift that God sent us. The only word we can say, God bless you".

Riham

**NOG EVEN UW AANDACHT VOOR:
'DE STANK VAN DE ARMOEDE'**

Naar aanleiding van de reis van Mathilde en Renate naar Egypte is een prachtig, indrukwekkend filmpje van zo'n 15 minuten gemaakt: "de stank van de armoede".

Voor scholen, verenigingen, clubs, is de film uitermate bruikbaar. Met alle plezier willen we de DVD komen vertonen. Bel ons voor een afspraak! (0547-381068 of 0548-361525)

**KERSTACTIE KATHOLIEKE
PABO ZWOLLE**

De kerstactie op de katholieke Pabo Zwolle had drie goede doelengroepen op het oog toen ze haar actie begon. Een van die groepen was de Stichting Teje.

Op 20 februari jl. kwam een delegatie van de katholieke Pabo Zwolle naar Enter om aan het bestuur de opbrengst van hun kerstactie voor de Stichting Teje te overhandigen. Hugo vd Ende, docent aan de PABO overhandigde aan de voorzitter het prachtige bedrag van € 2645.- Geweldig! Het bestuur van de Stichting Teje voelt zich enorm gesteund en gemotiveerd door zo'n achterban! We hebben begrepen dat in januari 2009 opnieuw een groep studenten een bezoek zal gaan brengen aan Egypte en wellicht ook aan een van onze projecten daar.

**JOLANDA HEYINK
SPORTVROUW 2006/2007
DENKT AAN TEJE**

De gemeente Twenterand houdt eens per twee jaar een sportverkiezing. Uit de ingediende voordrachten wordt door de jury een aantal genomineerden geselecteerd die in aanmerking kunnen komen voor de verkiezing sportman, sportvrouw en sportploeg.

De winnaars worden tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt. Voor iedere categorie bestaat de prijs uit een oorkonde en een geldprijs welke door de winnaar beschikbaar dient te worden gesteld aan een goed doel.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2008 is Jolanda Heyink uit Westerhaar tot sportvrouw 2006/2007 gekozen voor haar prestaties op het Nederlands kampioenschap body fitness, gehouden op 21-10-07, waar zij werd gekozen tot Miss Atlas Nederland.

Jolanda heeft besloten om de door haar gewonnen geldprijs ten bedrage van € 500.- aan onze stichting te schenken!

**EEN VERRASSING VOOR
ABUNA GEORGE!**

In maart/april bezocht onze voorzitter opnieuw een aantal van onze projecten. Op 28 maart 2008 brengt Mathilde met haar man, Truus Kleijburg en een 4-tal reisgenoten een bezoek aan het ziekenhuis van father Abuna George in de sloppenwijken van Schubra Ell Kheima. Hem wordt het blijde nieuws gebracht, dat hij namens de stichting Teje het lang verwachte röntgenapparaat mag aanschaffen.

Mathilde meldt: "Father Abuna George is in de veronderstelling dat ik mijn man en onze vrienden zijn multifunctionele gebouw in de armenwijken van Schubra wil tonen. Trots als altijd laat hij ons alle vertrekken zien: het schooltje, de kerk, de tandartsenpraktijk, de operatiekamer enz. Máár... niet het kamertje waar het 40 jaar oude röntgenapparaat staat te wachten op vervanging. Ik vraag Abuna George of hij al verder is met de aanschaf van een nieuw apparaat. *No my lady*, is zijn antwoord *we don't have the money*.

Dan vertel ik hem dat ik niet zo maar ben gekomen, maar namens de stichting Teje om te vertellen dat hij het röntgenapparaat van zo'n € 35.000 kan aanschaffen. Verdwaasd kijkt hij me aan!

Oh my Lord, stamelt hij en zijn ogen beginnen te stralen. *Oh my Lord*, roept hij dan."

Op zo'n moment besef je, wat je als kleine stichting te weeg kunt brengen: velen zullen nu geholpen kunnen worden en vele levens misschien gespaard door de aanschaf van dit apparaat in het ziekenhuis van father Abuna George in Schubra Ell Kheima.

MIJN NAAM IS.....

"Ik ben 50 jaar geworden en heb als cadeau om een gift gevraagd. Deze zou ik wel willen doneren aan uw stichting. (€ 2000,-)"

Dit mailtje ontvingen we onlangs en kort daarna ook het geld van iemand die ons werk een warm hart toedraagt! Zo'n 'hart onder de riem' doet je enorm deugd en geeft je de moed en kracht om onverdroten verder te gaan!

**DE DIRECTEUR VAN ONZE SPONSOR-
SCHOOL TE ZENDEREN MELDT:**

"Wij hebben gisteravond een inloopavond gehad op school. Daar hebben wij een cartoonist cartoontekeningen laten maken van kinderen. De ouders hebben hier € 4,- per stuk voor betaald. Dit geld willen wij overmaken aan de St. Teje. Die man die de cartoons heeft getekend heeft daar zelf ook nog €50,- bij gedaan.

Al met al een opbrengst van € 150,- extra voor jullie stichting."

Bedankt Zenderen. Fijn dat jullie aan ons blijven denken.

GULLE GEVERS

Dank aan alle gulle gevers die er steeds maar weer voor zorgen, dat wij onze projecten in Egypte kunnen blijven steunen!

Wilt ook u ons steunen?

- ▶ **donateur?** 0547-385535
- ▶ **gift?** 14.54.54.975 t.n.v. Stichting Teje
- ▶ **informatie?** www.stichtingteje.nl
- ▶ **contact ?** info@stichtingteje.nl