

2007

Jrg. 5, nummer 2



STICHTING TEJE

Nieuws uit/over Egypte

VERVOLG OSAMA

Osama's doorligwonden zijn bijna dicht.....Een speciale spray en vele gebeden hebben dit volgens Truus veroorzaakt.

Hij zit nu relaxed en prinsheerlijk vooraan in de kerk in een nieuwe rolstoel, meldt ze verder. Het gezin is zo dankbaar.

Laten we even afwachten hoe e.e.a. zich ontwikkelt. Truus houdt ons op de hoogte!

PROJECT ABUNA GEORGE

In Shubra El-Kheima, een zeer arme wijk van Cairo, heeft pater Abuna George een multifunctioneel pand neergezet.

Ondergebracht daarin zijn een kerk, kinderopvang, een school, een weeshuis, een tandartsenkamer, een ziekenhuis en een technische opleiding. Meer dan een miljoen mensen zijn aangewezen op de functies in dit gebouw. Of je nu christen bent, orthodox of islamiet, iedereen kan gebruik maken van dit unieke project. Pater Abuna George heeft zorgen over het ziekenhuis: een pas aangeschaft röntgenapparaat van zo'n 40 jaar oud werkt niet meer, maar is o zo noodzakelijk! De Stichting Teje wil graag helpen, maar een bedrag van zo'n € 40.000,- heeft ze niet beschikbaar. Wel zegt ze financiële hulp toe bij de aanschaf van een oogdrukmeetapparaat en een bloedgasmeter. Abuna Georges ideaal om OPVANG EN VERZORGING VOOR IEDEREEN te verwezenlijken, wordt door de Stichting volledig onderschreven. Inmiddels is een bedrag van € 9300,- overgemaakt voor de aanschaf van de apparatuur.

GULLE GEVERS

Vele gulle gevers storten regelmatig een bijdrage op onze rekening. Namens onze projecten in Egypte: allemaal hartelijk bedankt. Zonder jullie zouden wij onze mensen in Egypte niet kunnen helpen!

KERSTACTIE BASISCHOOL KLIM-OP

Kinderen op basisscholen voelen zich vaak zeer betrokken bij leeftijdgenootjes in 3e wereld landen.

In Rijssen werd rond kerst 2006 een grote actie op touw gezet om geld in te zamelen voor de kinderen in Egypte waar onze Stichting Teje zich voor inzet! Een kerstmarkt werd gehouden met verkoop van allerlei etenswaren, eigengemaakte kerststukjes e.d. Natuurlijk hebben het personeel en vele ouders ook hun steentje daaraan bijgedragen. Opbrengst, schrik niet... € 723,- !! Geweldig bedankt, lieve grote en kleine sponsors uit Rijssen!!!

VLOERKLEED TEGEN EEN LAPTOP!

Inderdaad een vreemde kop voor een e-mail! Het vervolg van dit verhaal maakt het duidelijk.

'Key of Life' is een instelling in de buurt van Luxor waar Magdi nu werkt. Het is een centrum, waar de arme bevolking geholpen wordt met o.a. alfabetiseringslessen en activiteiten voor kinderen, waarbij die spelenderwijs allerlei dingen leren. Ook wordt er praktische hulp geboden indien nodig. Te veel om op te noemen. Het werk gebeurt grotendeels door vrijwilligers: jonge studenten, jongens en meisjes vanuit een kerk. Zij werken onder leiding van een

professionele kracht en met Magdi als organisator en motor.

Welnu de vele jonge kinderen zitten en spelen graag op de grond. Op de stenen vloer is dat echter veel te koud. Truus Kleijburg vraagt of ze het geld voor de door ons aan haar toegezegde laptop mag gebruiken voor het leggen van vloerbedekking in 2 kamers van 4 x 6m. Truus wil het werk van dit centrum graag onder onze aandacht brengen!

Wie zijn wij om aan dit verzoek geen gehoor te geven?!

ECHE VRIENDINNETJES VAN ONZE KINDEREN IN CAIRO!

Jasmijn, Anke en Marit van de Mariaschool in Enter ondernamen in de krokusvakantie op eigen initiatief een actie voor de kinderen in ons weeshuis te Cairo.



Jasmijn, Anke en Marit

Door eigen spulletjes, zoals spellen, Donald Ducks en knuffels te verkopen haalden zij het bedrag van € 17,50 bij elkaar en overhandigden dat aan de voorzitter. Fijn dat jullie aan onze kinderen in Cairo blijven denken, meisjes!

EEN NIEUW BESTUURSLID

Sinds kort is **Renate de Groot** toegetreten tot ons bestuur. Een enthousiaste en actieve vrouw die het werk voor onze stichting als een nieuwe uitdaging ziet. Zij vindt het een voorrecht iets te kunnen doen voor kinderen in Egypte die onze steun zo hard nodig hebben. Renate is 38 jaar oud, is geboren en getogen Enterse en woont nu met man en haar twee kinderen in Rijssen.

Renate we vinden het fijn dat je je met ons wil inzetten voor het werk van de Stichting Teje in Egypte. Van harte welkom in onze gelederen!