

# Stichting Teje

## Nieuws uit/over Egypte

2006 jrg. 4 Nummer: 2

website: [www.stichtingteje.nl](http://www.stichtingteje.nl) ; e-mail: [info@stichtingteje.nl](mailto:info@stichtingteje.nl)

### Spontane actie groep vier van de Mariaschool te Enter

Kinderen van groep vier van de Mariaschool te Enter hebben spontaan een actie gehouden om geld in te zamelen voor onze kinderen in Egypte. De verkoop van eigengemaakte spulletjes leverde zo'n € 60,- op.

Enthousiast kwam de groep dit mooie bedrag persoonlijk overhandigen aan onze voorzitter. Tof, lieve sponsors!

### Een musical in Zenderen

De kinderen van groep 8 van de Stephanusschool te Zenderen gaven op 17 juli jl. een extra voorstelling van de musical *Switch*. Voor deze extra voorstelling werden kaarten verkocht waarvan de opbrengst voor de Stichting Teje bestemd werd. Het mooie bedrag van € 180 was het resultaat!

### Sponsorloop t.b.v. Stichting Teje

De stichting Teje heeft nog al wat contacten gelegd met Ootmarsum.

Zo zijn er voor het opvoeren van de musical "Jozef in de duizendkleurige jas" kleding en

decorstukken gehuurd van de Stichting Teje zelfs tot twee keer toe; de basisschool Profiet heeft ons uitgenodigd om iets te vertellen over ons werk voor Egypte ter voorbereiding op een actie t.b.v. de Stichting Teje.

De school hield een sponsorloop waarin het mooie bedrag van € 982,45 bij elkaar gelopen werd!

Een prachtig bedrag waarmee we weer erg veel kunnen betekenen voor onze projecten in Egypte. Ontzettend bedankt Profiet!

### Truus Kleijburg en haar zorg voor het gehandicapte kind

Truus beschrijft hier op haar manier haar ervaringen met een doof meisje dat met de hulp van de Stichting Teje weer kan horen!

*Na diverse onderzoeken, (hersenscan, audiogram, aanmeten van het inwendig gedeelte van de gehoorapparaatjes enz.,) was het gisteren zover; we konden de gehoorapparaatjes komen ophalen! Soead, het bijna dove boerenmeisje, dat nog maar net vanuit haar dorpje, naar Cairo is gekomen om samen met*

*haar oudere zusje bij de zusters van moeder Teresa te gaan werken, was erg nerveus en bang; al die nieuwe enge dingen.....*

*In het verleden was haar moeder met haar naar een dokter gegaan toen ze ongeveer 4 jaar oud was, om hem te laten kijken naar haar tong, want ze sprak zo vreemd... "nee", zei de dokter "Er is niets aan de hand met haar tong" Daarna is er niets meer gebeurd om haar verder te onderzoeken en bleef ze gewoon thuis; niet naar school enz...*

*Inmiddels is ze 20 jaar geworden...*

*Toen kwam er een specialist die de gehoorapparaatjes in haar oren plaatste! Wat ik toen meemaakte bezorgde me kippenvel:*

*Amr, de specialist, hield een blad papier voor zijn mond en noemde diverse*



*getallen op normale gespreksterkte en Soead zei ze feilloos na!!!!*

LIEVE MENSEN, DANK JULIE WEL! DE WERELD GAAT NU VOOR SOEAD OPEN!

Veel mensen zijn onder de indruk van het werk van Truus Kleijburg en willen juist haar helpen. Zij doneren dan een geoormerkt bedrag aan de Stichting Teje. Zo werd nog onlangs door een gulle gever € 500,- overgemaakt t.b.v. haar werk.

### Het tehuis van Mr. Ktob; situatie en planning.

Trijntje Kromkamp vertelt

*De economische situatie in Egypte is de laatste jaren slechter geworden en dit is te merken aan het nieuwe aanbod van kinderen in ons huis. De afgelopen maanden hebben we weer 5 nieuwe kinderen verwelkomt.*

*Ondertussen hebben we in een te klein wordende ruimte 40 kinderen!*

*Daarnaast ook nog de 8 bejaarde vrouwtjes. De kinderen zijn verdeeld over 5 slaapkamers en 2 slaapkamers voor de 3 grote kinderen (17-19 jaar). Elke slaapkamer heeft een vaste verzorgster. De bedoeling is voor de kinderen, voor zover dat mogelijk is een "groot-gezin" situatie te creëren. Mr. Ktob heeft hierin een centrale en liefdevolle rol; hij is papa voor de kinderen; is elke dag in de kliniek aan -*

wezig. De kinderen kunnen voor al hun verhaaltjes en problemen bij hem terecht. Ze noemen hem ook papa.

De verzorgsters zijn "de moeders". Al naar gelang de band die de kinderen met "de moeder" hebben opgebouwd of al naar gelang de situatie, noemen ze haar mama. In dit alles fungeer ik als de grote zus. In ieder geval elke vrijdag (hun vrije dag) ben ik er van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Met de kinderen spelen, kletsen, gek doen, praten of gewoon even niets. Een luisterend oor zijn of de arm die nodig is... Voor de toch nog jonge "mama's" probeer ik wat steun te zijn: een uitlaatklep, praatpaal of hulp bij hun toch wel zware taak van kinderen begeleiden naar volwassenheid. Het huis schoonhouden, boodschappen doen en koken, hoort daar ook bij.

Voor elk bezoek zal het huis tiptop in orde zijn. Aangezien ik niet als bezoeker wordt gezien, wordt er bij mijn komst geen extra actie ondernomen en dat voel ik als een heel grote eer!!

Het grote aantal opgroeiende kinderen, in de leeftijd van 0 tot 19 jaar, met een grote groep pubers van 14-15 jaar, noodzaakt ons om na te denken over hoe we de beperkte ruimte die we hebben in ons huis zo goed mogelijk in te delen. De jongens hebben een aparte slaapkamer, maar er zijn nu al 10 jongens en

de kleintjes slapen bij de groteren in bed, wat niet onze bedoeling is.

Oplossing was tot voor kort de huur van twee andere appartementen niet ver van ons weeshuis, daar werden de kleintjes opgevangen, ondertussen zijn er in ons "Bloemenhuis" 12 kleintjes (1-4 jaar) en ook daar is de ruimte meer dan op. Als een lot uit de loterij kwam er een half jaar geleden bezoek van een mevrouw die een complete villa had gebouwd en dat wou schenken aan een weeshuis. Na bezoek aan verschillende weeshuizen heeft ze ons huis gekozen! Ze kon zich helemaal vinden, net als ik, in het beleid en visie van Mr. Ktob. Dit houdt kort gezegd in: het bieden van een veilige omgeving in gezinssituatie, zodat de kinderen met vertrouwen en zonder angst hun toekomst tegemoet kunnen gaan. Zijn opvang en liefde is voor het leven en stopt niet als ze 18 zijn, gaan trouwen of voor zichzelf kunnen zorgen. De gedoneerde villa is opgeleverd en inmiddels op naam gesteld van Mr. Ktob. Er wordt nu druk gewerkt aan de aankleding en inrichting en na de zomer gaan we de kinderen "opsplitsen".

Allereerst zullen de bejaarde vrouwtjes naar de nieuwe villa gaan, een heerlijke ruimte voor ze om van hun oude dag te genieten. De villa bevindt zich in een goede buurt van Cairo, weg van alle

luchtvervuiling en drukte. Daarnaast zullen de kleintjes die nog niet door school gebonden zijn aan Saieda Zaynab (de arme buurt van ons huidige weeshuis) verhuizen naar de villa. Geweldig om de kleintjes een betere toekomst te kunnen bieden in een goede buurt. Dat geeft hun al een veel betere en gemakkelijker start. In ons weeshuis kunnen we dan de verdeling jongens en meiden realiseren en daarnaast krijgen de pubermeiden meer eigen ruimte; geen overbodige luxe!

#### **Bouw weeshuis voor gehandicapten**

#### **Nieuw structureel project**

In oktober 2005 heeft Stichting Teje de eerste donatie over kunnen maken voor de realisatie van een Gehandicapten Weeshuis in Saieda Zaynab. De grond hiervoor is geschonken door een parlements lid opgegroeid in de buurt van het weeshuis. Het idee is ontstaan door enkele gehandicapte kinderen in ons weeshuis. Hiervoor is in de wijde omtrek geen opvang of scholing aanwezig. Met het Gehandicapten Weeshuis willen we een toekomst bieden aan met name dove, stomme en doofstomme kinderen. Dit kan zijn door middel van dag en/of nachtopvang.

Inmiddels staat het drie verdiepingen hoge ge-

bouw er en wordt druk gewerkt aan de afwerking!

**Voor inrichting en afwerking is de stichting bezig geld in te zamelen!**

#### **DE STICHTING TEJE ZOEKT OPSLAGRUIMTE!!**

In september 2002 kreeg de Stichting van de inmiddels overleden Marinus Philippi geheel belangeloos de winkel ter beschikking als centrum voor tentoonstelling en verhuur van kleding, decorstukken, doeken en versieringen.

**TOT OP HEDEN IS DE VERHUUR NOG STEEDS EEN BELANGRIJKE INKOMSTENPOST VOOR ONS WERK!**

De huidige eigenaar, de fa. Aan de Stegge, heeft tot op heden de ruimte eveneens belangeloos ter beschikking gelaten van onze Stichting. Het pand gaat nu plaatsmaken voor nieuwbouw en de winkel zal per september a.s. door ons ontruimd moeten worden!

#### **U RAADT HET AL!**

Waar moeten we met onze kleding, decorstukken, versieringen naar toe? Het zou ontzettend jammer zijn, zo niet een ramp voor ons werk in Egypte, als we vanwege gebrek aan een adequate ruimte de verhuur zouden moeten stoppen.

#### **WIE HELPT ONS AAN OPSLAGRUIMTE?**

**OOK ALLE GULLE GEVERS DIE NIET GENOEMD ZIJN, BEDANKT!**