

Stichting Teje

Nieuws uit/over Egypte

2005 jrg. 3 Nummer: 4

website: www.stichtingteje.freeler.nl ; e-mail: stichtingteje@freeler.nl



Een kaartje van Egypte met de plaatsen waar onze projecten zijn gesitueerd. Nogal verspreid over Egypte, zoals u ziet!

De ferryboat gaat in de vaart, Joepie!!!

Met dit zinnetje opent Truus Kleijburg haar mail van 17 mei.

U weet toch nog, Nage'-edDekk, een plaatsje van zo'n 4000 inwoners op de oostoever van de Nijl, zo'n 280 km ten zuiden van Cairo en ongeveer 30 km van Minia, de hoofd-

stad van de provincie Minia.

Een veerboot zou niet alleen het gaan van meisjes naar het voortgezet onderwijs en eventueel hoger onderwijs bevoor-

ren, maar ook van groot economisch belang zijn. Tenslotte de laatste reden, maar niet de minst belangrijke, is het sneller vervoer van zieken, gehandicapten, zwangere vrouwen naar het ziekenhuis in Abou Qoqas of naar Minia.

Truus mailt verder: *Er gaan mensen voor een korte cursus naar Cairo: 'Hoe onderhoud ik de boot' en 'hoe is de techniek'?*

Er wordt op dit moment propaganda gemaakt in de dorpjes, omdat de kinderen er het nieuwe schooljaar van gebruik kunnen gaan maken!!!

Nu moeten ze zich dus voor het voortgezet onderwijs aan de overkant van de Nijl gaan opgeven, HOERA!!!

Eerst gaan de jongens, heb ik begrepen, maar we gaan ons best doen om dit ook voor de meisjes uit het dorpje voor elkaar te krijgen!

Door uw steun is deze 'ferryboat' gerealiseerd en daar mogen we met zijn allen best trots op zijn!

Wilt u ons steunen?
 * donateur? (0547-382766)
 * gift? 14.54.54.975 t.n.v.
 de stichting Teje
 * informatie?
www.stichtingteje.freeler.nl

Het steunen van Truus Kleijburg, toeverlaat voor de gehandicapte medemens.

Zij mailt:

Druk met nieuwe gehandicapte kindjes in Mukattam. Onderzoeken verrichten, omdat ze nog nooit door een dokter gezien zijn... b.v. een dwergmeisje van anderhalf jaar, een schatje, met zware rachitis als extra probleem buiten een disfunctie van 't schildklierhormoon.

Overmorgen naar een endocrinoloog, die mij door een neuroloog is aangeraden.

Gisteren een E.E.G gemaakt in het kinderziekenhuis bij een spastisch kindje van 5 jaar. Het heeft onwillekeurige stuip trekkingen; daarom moest het onderzoek onder narcose gebeuren... Twee uren heeft dat geduurd met constant verhogen van de chloral hydrate (narcosemiddel dat hier gebruikt wordt) tot het 3-voudige van de normale dosis.

Toen pas trad de bewusteloosheid in en kon de apparatuur worden aangesloten. Wat een angstige gebeurtenis was dat; ik wist niet of het allemaal wel verantwoord was en heb constant schietgebedjes gepreveld, dat we het kindje toch mochten kunnen helpen... Uiteindelijk was de EEG goed, geen afwijkingen te zien hierop! Hoera!!

Laatst ben ik met een Soedanese man vliegensvlug, voordat hij uitgezonden werd naar Finland met zijn gezin, langs een aantal doktoren en 't ziekenhuis gehold, omdat hij plotseling het zicht uit zijn linkeroog verloren had; een embolie die de retina had doen afsterven... Mijn grootste zorg was: mag hij wel in deze toestand vliegen, want embolieën kunnen zich onder verhoogde lichaamsdruk (zoals in een vliegtuig) gaan verplaatsen in het lichaam en mogelijk verdere schade aanrichten...

Uitslag: hij kon gaan. Vanaf Helsinki is hij linea recta naar het ziekenhuis daar gebracht en is m.b.v. de gegevens die we hier verzameld hadden geholpen. Inmiddels is hij uit het ziekenhuis ontslagen en aan een nieuw leven daar begonnen...

Dit alles heb ik gefinancierd met geld dat ik via Carry van jullie had gekregen; mijn onuitsprekelijke dank hiervoor!!! Donderdag ga ik weer naar Assyut. Pray for me, want er is politieke onrust in Egypte.....

Het ziekenhuis in Bellana Village

Het hospitaal in Bellana staat letterlijk als een huis! Het ziet er aan de buitenkant prachtig uit: echt een gebouw om trots op te zijn. En dát zijn de mensen in Bellana Village. Hun dank is groot,

zoals moge blijken uit de gedenksteen die jn het gebouw is aangebracht.



'This hospital is build with the assistance of Stichting Teje, Enter Holland in 2004' ('Dit hospitaal is gebouwd met de hulp van de Stichting Teje, Enter Holland in 2004')

Toen we de foto hiervan onder ogen kregen, moesten we even slikken. Dit hebben wij dan toch maar met jullie hulp voor elkaar gekregen!

Nu moet de binnenkant nog afgewerkt worden.



Zo ziet het er aan de buitenkant uit

Enter geeft de 5 de vijf!

De Stichting Teje is een van de initiatiefnemers voor de actie die gaat onder de naam: "Enter geeft de 5 de vijf!" Een bijzondere actie!

Vijf afzonderlijke stichtingen, ieder met zijn eigen goede doelen hebben de handen ineen geslagen om eens per drie/vier jaar een gezamenlijk actie te ondernemen tot steun van de

belangen van hun doelen.

De deelnemende stichtingen zijn:

1. Project Brazilië, 2. Oost-Europa Enter / Rijssen / Wierden, 3. Marent Nurse ry School (Gambia), 4. Stichting Teje (Egypte), 5. gaststichtingen Sudan / Polen

Vier van de Stichtingen werken vanuit Enter; de vijfde bestaat in dit geval uit twee gaststichtingen die per keer kunnen wisselen. Ook stichtingen uit andere plaatsen kunnen zo mee doen. Samen gaan zij actie voeren om middelen in te zamelen voor de goede doelen die zij voorstaan. Waarom een gezamenlijke actie?

Uiteindelijk willen ze allemaal hetzelfde: medemens helpen! Daar gaan ze voor. Ze willen daarbij niet elkaars concurrenten zijn, maar samenwerken.

Een keer per drie/vier jaar de mensen laten zien en ervaren, dat je gezamenlijk actie voert ter verkrijging van de middelen om projecten t.b.v. de armsten der armen in de betrokken landen te ondersteunen.

Nu eens geen beroep doen op sponsors door afzonderlijke stichtingen.

De stichting "Enter geeft de 5 de vijf" is van plan in november een groot -scheepse actie te houden waarin een beroep gedaan zal worden op de mensen uit Enter en omgeving en op allen die goede-doelenacties als de onderhavige een warm hart toe dragen.