

# Stichting Teje

## Nieuws uit/over Egypte

2005 jrg. 3 Nummer: 3

website: [www.stichtingteje.freeler.nl](http://www.stichtingteje.freeler.nl) ; e-mail: [stichtingteje@freeler.nl](mailto:stichtingteje@freeler.nl)

### Egypte onder de aandacht van de school - jeugd (2)

#### Een impressie

Op 14 april jl. was ik op de **prins Clausschool te Nijverdal**; uitgenodigd om daar te zijn voor de Stichting Teje. De gehele school stond in het teken van reizen, bezoeken brengen aan andere landen met hun eigen culturen en aantrekkelijke kanten voor de toerist. Aan de deur ontving je al een "treinkaartje" dat onmiddellijk werd geknipt door een portier (of was het conducteur). Vast kinderen uit de groepen 1, 2 of 3; alleen die kunnen met zo'n enthousiasme een kaartje overhandigen en meteen daarna controleren en knippen!

Onderweg naar de lokalen werd je al aangeklampt door jongelui die je door middel van een korte, op papier gezette informatie naar het lokaal probeerden te lokken waar hun groep iets te bieden had! En wat voor iets! Een lokaal was helemaal ingericht met allerlei vervoermiddelen zoals trein, bus, vliegtuig; door de kinderen zelf gemaakt en beschilderd. Je kunt je voorstellen wat voor kleurig en fleurig schouwspel dat opleverde. Wat op mij veel indruk gemaakt heeft was de zorg

en artistieke begaafdheid 'waarmee e.e.a. vervaardigd was. Van het lokaal dat een impressie wilde geven over Rusland werd je stil. Door de kinderen ontworpen en vervaardigde ikonen, poppen in klederdracht, mamoeschka's waren niet alleen mooi, maar gaven ook een sfeer die je even in dat immense land met zijn schitterende cultuur bracht. Ook Egypte zag er schitterend uit: de Nijl met zijn felloeka's, Egyptische voorstellingen uit lang vervlogen tijden van farao's en vreemde godenwereld. Zelfs een bedoeïenent zag ik daar.

Belangstelling voor de Stichting Teje met zijn werk voor de armsten onder de armen in Egypte was er van de kant van de ouders, het personeel, maar ook zeker van de kinderen! Van de door ons uit Egypte meegenomen snuisterijen, sierraden en petjes is voor zo'n € 85.- in andere handen overgegaan. Voor de Egyptenaar is dat een enorm bedrag; menig arbeider daar zou blij zijn met dat als maandsalaris! Met het bedrag dat door de directie is toegezegd voor de Stichting Teje kunnen we weer vele kinderen helpen op weg naar een structurele verbetering in hun bestaan.

### "Ons" hospitaal in Bellana Village

Het hospitaal dat met de hulp van jullie, goede gevers, is opgetrokken en klaar. Het ziet er aan de buitenkant prachtig uit: echt een gebouw om trots op te zijn. En dat zijn de mensen in Bellana Village. Hun dank is groot, zoals moge blijken uit de gedenksteen die in het gebouw is aangebracht.



'This hospital is build with the assistance of Stichting Teje, Enter Holland in 2004'

'Dit hospitaal is gebouwd met de hulp van de Stichting Teje, Enter Holland in 2004', staat er op.

Toen we deze foto onder ogen kregen, moesten we even slikken. Dit hebben wij dan toch maar met jullie hulp voor elkaar gekregen!

Nu moet de binnenkant nog afgewerkt worden.



Zo ziet het er aan de buitenkant uit

### Een nieuw project dient zich aan!

Twee gehandicapte kinderen in zijn weeshuis brachten Mohamed Kotb op het idee om een nieuw verblijf voor gehandicapten te vestigen. Voor een meisje, Heba, 14 jaar, doof en geestelijk niet in orde, heeft. Mr. Kotb het afgelopen jaar alle scholen / instituten afgelopen om een plek waar ze toch een soort opleiding kan volgen of gebarentaal kan leren.

Dan is er nog het jongetje Mohamed; hij gaat naar een speciale school, maar door de afstand moet hij daar de hele week blijven, en is hij alleen op vrijdag bij zijn "broertjes en zusjes". Kotb ontdekte dat er in heel Cairo nauwelijks tot geen voorzieningen zijn voor dit soort gehandicapte kinderen.

En dat terwijl er veel arme ouders zijn die geen goede mogelijkheden of kennis hebben voor de begeleiding van hun gehandicapte kinderen. De planning is dus een nieuw gebouw met zowel dag- en nachtopvang voor gehandicapte kinderen. Verder kunnen deze kinderen in eigen huis door specialisten begeleid worden en een opleiding volgen al naar gelang hun mogelijkheden. U hoort nog!