

Stichting Teje

Nieuws uit/over Egypte

2005 jrg. 3 Nummer: 2

website: www.stichtingteje.freeler.nl ; e-mail: stichtingteje@freeler.nl

Ook in België kent men Teje

Van onverwachte zijde komen er berichten binnen van mensen die onze website hebben bezocht en ons naar aanleiding daarvan willen steunen en helpen met onze projecten in Egypte.

In december kwam er een mailtje binnen van een webbeheerder uit België die aankondigde iets te willen doen voor de Stichting Teje. Op de bekende smeulige wijze werd aangekondigd: "Wij willen graag een hart onder de riem steken. Dit door sponsoring en linkvermeldingen op onze sites, goed voor 10.000 tot 12.000 unieke bezoekers per maand!". Na onze reactie waarin wij aangeven dat het hartverwarmend is, dit soort berichtjes van mensen die met ons geraakt zijn door de enorme armoede in Egypte en de weldadige inzet van vrijwilligers, zowel hier als in Egypte om waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de verlichting daarvan. Bekendheid is voor onze Stichting uitermate belangrijk en daarom is het fijn, dat een linkvermelding wordt opgenomen. Bekendheid van onze projecten in Egypte is eveneens belangrijk:

eventuele donateurs willen (terecht) weten wat er met hun bijdrage gebeurt.

Ons logo en link staan inmiddels op zijn Ardenen Startpagina vermeld. Goed zichtbaar!

Wij worden ook op een prominente plaats gezet op al hun andere sites.

In de nabije toekomst wil David Vandroogenbroeck, zo heet de beheerder, zien wat hij voor de stichting op financiële terrein kan betekenen. Hij denkt bijvoorbeeld aan de verkoop per opbod van bepaalde Egyptische items zoals boeken, dvd's, beeldjes enz, met vermelding van de Stichting Teje. De opbrengst gaat dan integraal naar onze Stichting.

Terzelfder tijd mailde ene Marissa Kollenstart, eveneens uit België:

Ik had al een emailtje gestuurd over dat ik zo weinig kon voor de stichting. Ook al wilde ik dat graag. Maar ik heb hopelijk een manier gevonden. Ik heb op allerlei verschillende fora over het Oude Egypte over Stichting Teje gepost en hoorde net van een van deze site administrators dat hij nu contact had met jullie en dat hij zich er ook voor zou inzetten. Daar ben ik erg blij om. Zelf ben ik bezig met mensen bij elkaar te krijgen om een project te starten om

geld te verzamelen voor stichting Teje. Ik hoop dat het lukt en wens jullie heel veel succes met jullie projecten!

Hartverwarmend deze berichten!!

Verzoek van Truus Kleijburg

Op 28 februari jl. mailde Truus ons het volgende verzoek:

Hier in Cairo is er op dit moment behoefte aan 3 rolstoelen; 2 kinder- en een volwassenen rolstoel. Zou ik die mogen kopen?? Het is voor het huis in "6 of October City", waar oudere gehandicapte kinderen van Mukattam en Assyut naar toe gaan als ze te groot worden (na 15e jaar) voor de zusters van moeder Teresa. Ook is er in dat huis behoefte aan Pampers van 25-30 kg. Mag ik die ook gaan kopen?

Een bescheiden verzoek waardoorheen je de tragiek van armoede en de behoefte om menswaardige zorg te leveren voelt! Van ons mag Truus die spullen aanschaffen.

Wilt u ons steunen?

* donateur? (0547-382766)

* gift? 14.54.54.975 t.n.v.

de stichting Teje

* informatie?

www.stichtingteje.freeler.nl

Egypte onder de aandacht van de school - jeugd (1)

Van 7 maart t/m 28 april wordt er in de regio een tentoonstelling gehouden in scholen te Nijverdal en Haarle over Egypte.

Tijdens de tentoonstelling wordt er op de betreffende school aandacht besteed aan het werk van de stichting Teje in Egypte. Het is tevens de bedoeling dat er geld wordt ingezameld voor onze doelen en projecten daar.

Programma:

7 t/m 17 mrt.

Pr. Ireneschool te Nijverdal;

21 t/m 30 mrt.

"Op Weg" te Haarle;

1 t/m 14 apr.

Pr. Clausschool te Nijverdal;

15 t/m 27 apr.

"de Bongerd" te Nijverdal;

28 apr.

Naar de bieb in Nijverdal?

Wij zullen proberen wat sierraden door ons daar gekocht en gemaakt door Egyptische vrouwen, hier aan de man te brengen.

Ook de opbrengst daarvan wordt ingezet voor onze projecten in dat prachtige maar zo arme land!