

Stichting Teje

Nieuws uit/over Egypte

2005 jrg. 3 Nummer: 1

website: www.stichtingteje.freeler.nl ; e-mail: stichtingteje@freeler.nl

Ons ziekenhuis in Bellana Village



De bouw vordert gestaag !

Ondanks de sterke stijging van de prijzen vordert de bouw van het hospitaalje gestaag!

Onze vertrouwenspersoon Trijntje Kromkamp mailt: De sterke stijging van de kosten hebben voor het grootste deel te maken met de stijging van met name staal (van ongeveer 2500,- egp naar 3190,- egp) en cement (van onge-

egp). De markt van zowel staal als cement wordt beheerst door maar enkele bedrijven. Deze bepalen met "steun" van de regering de prijs; er is hierbij geen concurrentie. Verder is er geen sprake van een prijsbelofte. Men koopt de materialen op het moment dat er geld is; de prijzen kunnen dan dus,

zoals in dit geval, dras - tisch wijzigen. Ondertussen wordt in Bellana hard gewerkt. Het probleem van de prijsstijgingen is welbekend in Egypte en veel besproken.

Partycentre Dreijerink te Enter sluit zijn deuren!

Sinds het bestaan van onze Stichting Teje waren we met al onze activiteiten meer dan welkom bij Harrie en Truus Dreijerink, de uitbaters van het partycentre.

Het zalencomplex stond meerdere keren gratis ter beschikking van de Stichting en als dat zo te pas kwam was een hapje en een drankje daarbij inbegrepen.

Dat Harrie en Truus de Stichting Teje een warm hart toedragen, moge blijken uit het feit dat tijdens hun afscheidsreceptie nog gecollecteerd is voor de Stichting Teje.

Het prachtige bedrag van € 276,30 was daarvan het resultaat!

Onze Stichting is Truus en Harrie ontzettend veel dank verschuldigd voor hun gastvrijheid en inzet.

Ze zijn echte sponsors en we weten zeker dat de kinderen in Egypte hen

meer dan dankbaar zijn daarvoor. Nu ze gestopt zijn met hun drukke werkzaamheden wensen wij hen alle goeds en gezondheid toe voor de hopelijk stressvrije periode die nu voor hen gaat aanbreken.

De dames Kuipers uit Enter waren in Egypte!

In december 2004 zijn Ilse en Nicole Kuipers op 'werkbezoek' geweest o.a. bij Truus Kleijburg. Een kort verslag :

'Eindelijk 5 december, tijd om te vertrekken', een jaartje zonder al die feestdagen. Met kerst gewoon onder de zon. Vol enthousiasme vertrokken we naar Egypte...

Precies vier weken zijn we er geweest. Vanaf de eerste dag hebben we ervan genoten!

We kwamen aan in Cairo, en Truus haalde ons van het vliegveld. Samen met 'haar' trouwe taxi chauffeur! We hebben tijdens ons verblijf bij Truus geslapen en ook bij haar vriendin Carry. Dit zijn twee ontzettend leuke mensen, ze hebben ons echt veel van het land laten zien. We hebben Truus geholpen bij het weeshuis in Mukkattum,

we hebben haar geholpen met haar fysiotherapie oefeningen, die ze daar geeft aan de gehandicapte kinderen. Ook zijn we naar het tehuis van Mr. Kotb geweest samen met Mohammed; wat een geweldig goed lopend project! We hebben hier van alles gedaan met de veertig weeskinderen. Die waren ook echt enthousiast. Hiernaast heeft Ilse ook nog meegekeken / geholpen bij een arts, ook werkzaam in het tehuis van Mr. Kotb.

In Cairo woonden we in de wijk Maadi, het is echt super om eens te zien hoe de mensen hier leven. De wijk Maadi is op zich wel echt gewend aan 'buitenlanders', dus in dat opzicht konden we rustig over straat. We vonden het beiden heerlijk om hier vier weken te zijn, en om echt tussen de lokale bevolking te komen. In het centrum van Cairo, was het echt een grote chaos: toeterende auto's, mensen die zo oversteken, strepen op de weg die nergens toe dienden, ezeltjes met karren erachter op alle wegen die er maar waren, snelheidsborden nergens te bekennen etc.... Maar na een week kijk je er niet meer van op!

Naast Cairo hebben we ook een bezoek gebracht aan Aswan. We zijn hier met de nachttrein naartoe gegaan, dit duurde ongeveer 12 uur. In Aswan hebben we de kerst doorgebracht. We zijn naar het Elephantine eiland geweest om hier namens de

stichting Teje wat geld te geven aan de echte arme Nubische bevolking die hier leeft. Zo, wat een belevenis !! We gaven deze mensen 50 pond (dat is ongeveer 5 euro); voor hen is dat bijna een weekloon. Het was ook erg mooi om te zien hoe blij deze mensen er mee waren. Hier zijn we vier dagen gebleven. Terug in Cairo hadden we nog vijf dagen. We hebben er geprobeerd uit te halen wat er in zat, en we zijn blij, dat we zoiets hebben gedaan !!

Ilse en Nicole

Trijntje Kromkamp op bezoek in Enter

(een nieuw project van Mr. Kotb)

Op 28 januari jl. was Trijntje op bezoek bij Mathilde. Natuurlijk werd die gelegenheid door het bestuur aangegrepen om een aantal zaken te bespreken en te regelen. Tijdens hun bezoek aan het tehuis van Mr. Kotb was aan de dames Kuipers een aantal tekeningen meegegeven van een nieuw door Mr. Kotb opgezet project. Hij is van plan een nieuw gebouw neer te zetten op een stuk grond dat hij reeds in zijn bezit heeft. Wij dachten aanvankelijk dat het een gebouw zou worden met een aantal flatjes voor de weeskinderen die het tehuis voor daklozen van Mr. Kotb zouden moeten verlaten. Blijkens de tekeningen en het verhaal

van Trijntje daarbij, is dat niet zo. Kotb wil dagopvang en perspectief bieden aan blinden, doven, doofstommen en gehandicapten; hij vindt dat zij ook onderwijs moeten krijgen om zo uitzicht te hebben op een acceptabele toekomst.

Kotb heeft eerst de behoefte gepeild in Cairo en omgeving en geconstateerd dat zijn plan in een grote schrijnende behoefte voorziet. Hij wil een gebouw realiseren van drie verdiepingen waarin ook mogelijkheid tot nacht verblijf aanwezig is.

De tekeningen zien er veelbelovend uit; nu moeten de financiën nog geregeld worden. Geld lenen voor zo'n project is niet mogelijk; dat is alleen voor de allerrijksten weggelegd!

Grote bedragen overmaken is erg moeilijk, want daarvan wil de regering het nodige meepikken. In Egypte is het systeem: eerst geld dan bouwen. Is het geld op, dan wordt er pas verder gebouwd wanneer er weer geld is. De prijzen kunnen ondertussen dan weer drastisch gewijzigd zijn, zoals we gezien hebben met de bouw van het hospitaal te Bellana Village.

Voorgesteld wordt het grote bouwproject van Kotb in stukken te "hakken" en per onderdeel te financieren.

Trijntje neemt de opdracht mee om samen met Mohamed Farghaly en Kotb voor zover mogelijk een gedetailleerde begro-

ting per verdieping op te (laten) stellen en deze door te spelen aan de Stichting Teje. Die gaat een actie op touw zetten om het benodigde geld bij elkaar te krijgen en tevens daarvoor een subsidiekanaal aan te boren.

De projecten die door Mr. Kotb aangezwengeld worden zijn structureel van opzet en hebben tot doel structurele verbetering te bewerkstelligen voor een grote groep misdeelden in de sloppenwijken van Cairo. Een doelstelling waar wij volledig achter kunnen staan en bij de verwezenlijking waarvan de Stichting hem naar beste vermogen wil helpen! **U toch ook!**

Scholen en de Stichting Teje

♦ Groep 8 van basisschool **De Giraf uit Hillegom**, heeft onlangs een tentoonstelling over Egypte gehouden. Als afsluiting werd deze bezocht door ouders, familie en belangstellenden. Daarbij werd geld ingezameld voor de stichting Teje d.m.v. activiteiten als entreprijs, het verkopen van Egyptische eten. Resultaat: een bedrag van € 250,- voor onze kinderen in Egypte!

♦ Basisschool **Klimop te Rijssen** hield een kerstcollecte t.b.v. Stichting Teje. Opbrengst € 225,-! *Jullie leeftijdgenootjes in Egypte zijn ontzettend dankbaar voor deze steun uit Nederland!!*